

## Udsagnsled og grundled (sæt o og x og komma)

---

Følgende sætninger er lavet af 7.b, Nordre Skole, 16. august, 1992.

Jeg hedder Jesper og jeg går i 7. klasse. Vi får mange lektier for.

Da jeg fik øje på koen var øjnene lige ved at falde ud af hovedet på mig.

Et suktermærke gav ret til køb af et pund sukker i maj 1942.

Et hårspænde er beregnet til at holde håret på plads med. Pia gik en meget lang tur.

Den gang jeg var en ung og smuk skipper blev Danmark besat af tyskerne

Der stor et smukt træ mellem husene. Dagen var lang og solrig.

Der var dejlig solskin den dag jeg skulle begynde i skolen igen. Vi skal til København på lejrskole.

Min sidemand hedder Jesper. Jeg er god. Jeg er sød. Jeg er smuk.

Jeg er 13 år gammel og jeg fylder 14 år den 17. juni. Som tiden gik blev hun mere og mere smuk.

Den gang jeg var ung og smuk ville jeg ud at sejle på de store farefulde have.

En dag jeg gik hen ad gaden stødte jeg ind i den smukkeste dame jeg nogen sinde har set.

Jeg blev straks forelsket i hende og vi gik hånd i hånd hen ad gaden.

Hun var virkelig smuk med de lange slangekrøller der hang elegant ned ad ryggen.

Jeg var syg og kom til læge. Vi havde det sjovt.

Vi skal til København i næste måned og vi glæder os.

Vi har været til præst i dag og vi har fri på onsdag.

Jeg sprang over alle forhindringer på den nye springbane. Lige nu sidder vi og skriver sætninger.

Jeg skal til Martha i aften. Vi har været til præst i dag og vi fik et salmevers for

Røde killinger er søde men de grå er de pæneste.

Jeg skal ned på Ambu-pladsen og se Shu-Bi-Dua.

I næste time skal vi sidde stille i 3 kvarter mens vi laver matematik. Hej med dig jeg hedder Kaj.

Lars cykler en tur hen ad den mørke landevej med vunden i ryggen.

Anders er ved at drukne i det lille bassin i svømmehallen fordi hans mor har glem at give ham

lufferne på. Jeg elsker mig selv. Han kan ikke gå på benene. Johannes er verdens sødeste dreng.

Jeg sidder og drikker en sodavand og du sidder og drikker en øl.

Jens er dum i hovedet. Jeg elsker en pige. Hun kan ikke lide Slikmutter's kat.

Jens og Gerda hjælper naboens kat ned fra træet. Jeg sidder og læser en sand beretning om

krigen.

Han drikker sig tindrende fuld og så kan han ikke huske sit eget navn.

Musse er en flot brun hoppe. Hun er meget brun. Bo var en flot ung mand med brune øjne.

Vi skal til København den 7. sept. med vores klasselærer.

Hun drak meget sprut den aften hun var på diskotek med sine venner.